



Formandens Beretning for ULK1966 2019.

Ullerslev 21 November 2020.

Nu er det 1 år siden, at jeg blev valgt til formand for Ullerslev Lystfiskerklub. Det har været en spændende overgang at afløse vores gamle formand Daniel Pedersen på denne post.

Jeg har brugt meget tid, på at finde mit eget fodfæste i klubben, som formand, og selvfølgelig træde videre, i det store arbejde vores tidligere formand har lavet. De grundlæggende ting i ULK er der ikke lavet så meget om på i 2019. Der har ikke været nogle foredrag som tidligere, men jeg syntes alligevel har været rigtige mange gode, og hyggelige timer i ULK.

Året der gik:

Modsat 2018 som udtørrede mange mindre vandløb, så bød 2019 på et rekordår når snakken falder på nedbør. I vandløbene kunne det dog først ses i starten af efteråret, da grundvandsspejlet atter var på sin rette plads. Det meste af året var vandstanden derfor lav i vandløbene, men steg så voldsomt i efteråret, så det endte med at vi måtte aflyse vores El fiskeri i november måned.

I starten af april måned, havde Bjarne Wedel arrangeret en rigtig god fiske aften. Der var næsten fuldt hus, 50 personer deltog denne aften. Fiske buffet kom fra Menu Nyborg og der manglede ikke noget.

Midt april rykkede vi ud fra vores klublokale, der startede vi med vores første fisketur. Turen gik til færgeleje 5 i Nyborg. Der var stor tilslutning, og traditionen tro havde vi vores grill med, så der var grillpølser til alle. Det blev til mange ture dertil, i løbet af foråret, og det lykkedes da også at fange nogle flotte havørreder. I slutningen af april måned, var der et stort udslip af regnbueørreder i Nyborg havn. Der var mange som skulle prøve at fange dem, nogle var heldige at fange rigtige mange, og andre måtte gå hjem uden fangst.

I slutningen af maj måned havde vi vores årlige familietur. Turen gik til Måle Strand hvor vi havde sat vores nye pavilloner op, så vi kunne nyde vores rundstykker kaffe mm. I læ og tørvejr. Vi startede fiskeriet ved 9 tiden. Der var gang i den fra starten, klubben havde købt sandorm til fladfisk, andre fiskede efter hornfisk og havørreder. Der blev fanget lidt af det hele. Der blev lavet varm suppe, der blev tændt bål til snobrød til dem som ville have det. Vi sluttede af med grillpølser. Det var en rigtig hyggelig dag hvor der ca. deltog 30 personer.

I starten af juli måned havde vi vores sidste fisketur inden vi holdt sommerferie. Turen gik til færgelejet ved Knudshoved, hvor vi skulle fange Makreller. Sikke en afslutning før sommerferien. Der blev fanget den ene makrel efter den anden. Tænk at man kunne stå og se på at der bare kom store stimer makrel svømmende ind, og se at de bed på ens krog. Og selvfølgelig sluttede vi af med grill pølser som Kim stod for.

Midt august måned havde vi vores årlige sommerfest. Den blev afholdt i vores klublokaler, hvor ca. 35 personer deltog. Klubben havde bestilt buffet fra Ryslinge Forsamlingshus. Der var 5 forskellige salater, 4 slags kød, flødekartofler, marineret kartoffelsalat og flute. Klubben var vært med buffet, man skulle dog bare købe drikkevarer i klubben, så var alt andet gratis. Det var en rigtig hyggelig aften, som vi kun kan anbefale at deltage i fremadrettet.

Slut august måned startede forberedelser til den årlige tur til Lagan. Selv om det ikke er klubben der arrangerer denne tur, skal den nævnes. Den sidste torsdag før vi skulle af sted, mødtes vi i klubben for at få en snak om turen, tideliger ture, og fortælle nye deltager om hvordan det er, deroppe, hvordan man fisker, og hvilken fiskegrej man bruger. Torsdag den 5. september tog vi ca. 20 mand af sted. Vi mødes ved Ullerslev centeret kl. 5 og kørte i samlet trop til Sverige. Da vi kom over Øresundsbroen holdt vi ind på den første rasteplads for at få morgenmad, som vi plejer. Derefter gik turen videre til Lagan. Efter vi blev indkvarteret på Laholm vandrehjem, skulle der fiskes. Vi havde 4 rigtige gode dage, godt fiskeri, god mad, godt sammenhold. Det er en tur der absolut kan anbefales til andre. En stor tak til Claus, Leif og Bjarne.

Midt september blev der brugt nogle klubaftner på at tømme vores depot rum og loft. Alle ting blev sorteret, og det der ikke havde nogle værdier mere, blev smidt ud. Depotrummet blev rengjort og malet. Der blev købt nye reoler, der blev lavet et nyt skab som vores nye/ brugte køleskab kunne stå på. Det var hårdt tiltrængt at få ordnet dette. Tak for den store opbakning der var til det.

Starten af november havde Jørgen Brandt, traditionen tro igen arrangeret fisketur til Agernæs Saltvands put an teak. Vi mødes kl. 8 hvor der var rundstykker og alt hvad der hører til. Vi startede fiskeriet kl. 9 og stort set alle mand var klar. Der gik ikke lang tid før den første fisk var fanget. Der blev fanget ca. 20 fisk denne dag. Det var dejligt at se, at selvom det regnede det meste af dagen, var der mange børn som deltog. Stort set alle børn som var med, havde en fisk med hjem. Vi sluttede dagen med grillpølser. Stemningen var god som altid. En stor tak til Jørgen Brandt for en rigtig god og hyggelig dag.

Den 9 november var der afslutning i åen. Nu startede fredningssæsonen på havørreden. Der blev kun fanget en fisk den dag, som blev sat ud igen. Derefter var der sammenkomst i klubben med smørrebrød og hygge.

Midt november måned havde vi vores årlige lodsejraften. Hvor klubben er vært med smørrebrød og en lille en til halsen. 25 lodsejer var inverteret til denne begivenhed, men desværre kom der kun 7 lodsejer. Men selv om vi ikke var så mange, havde vi en rigtig hyggelig aften.

Slutning af november måned havde vi vores årlige julefrokost. Traditionen tro var det igen Jørgen Brandt som stod for denne aften. Igen havde det lykket ham at få stablet en supper god menu sammen, som kom fra Rønninge Forsamlingshus, røget ål og oste fra Kerteminde. Super god mad. Tak til Jørgen Brandt for en hyggelig aften med gode indslag.

Start december måned afholdte vi vores årlige bankospil i Ullerslev forsamlingshus. Ca. 90 personer deltog i vores bankospil. Igen var det lykket at samle en masse flotte gevinster ind. Vi kom ud med et rigtigt flot overskud ca. 10300 kr. som kunne sættes ind på klubbens konto. En kæmpestor tak til de folk som hjalp med til, at vi igen kunne afholde et stort, flot bankospil.

Før jul afholdt vi vores årlige juleafslutning. Der var gløgg æbleskiver kager mm. Som klubben gav. Vi havde en hyggelig aften inden vi skulle holde juleferie.

Det er en fornøjelse at se hvor mange der kommer til vores klubaftner, og ligeledes hvor mange som tager med på vores fisketure. Det er også dejligt at se hvor mange der bruger vores nærområder, bl.a. åen. Desuden glæder det mig også meget, med den positive omtale om vores klub har. Det er bl.a. med til at der kommer nye medlemmer.

Nu her til sidst skal i være klar over, at alt det vi har fortaget os i 2019 ikke kunne ske uden jeres og mange andres opbakning. Jeg skylder derfor en stor tak til de mennesker som har deltaget, og givet en hånd med, når det har været nødvendigt.

På vegne af ULK 1966.

Erik Balking.

Formand.